

Schriftlezing: 2 Korintiërs 3  
Tekst: 2 Korintiërs 3:18 / Zondag 20  
Ps. 84:1,2,6  
Ps. 143:8,9  
Gez. 105:1-9  
Gez. 179b  
Ps. 67:1,2,3

Gehouden te: Baflo, 03-06-12 (14.30 u)  
Westeremden, 03-06-12 (16.30 u.)

## **Thema: Christus' Geest en de dagelijkse omvorming van ons leven**

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

### 1. Makeover

Kent u de zogenaamde 'makeover-programma's' op de tv?

Dan wordt bij voorbeeld een oud barrel van een auto helemaal gepimpt tot een cool, strak en blits voertuig. Of een bouwval van een huis wordt met deskundige hulp en betaald door sponsorende bedrijven omgetoverd tot een chique woning, waar de eigenaars trots op zijn. Of voor veel geld weer verkopen.

Ook mensen – vooral vrouwen - lenen zich voor een extreme makeover. Ze zijn kennelijk ontevreden over hun lijf en willen wat anders. Soms gaat dat heel ver en wordt iemand zo ongeveer omgebouwd.

Mensen willen een gedaanteverwisseling ondergaan, uiterlijk vooral. Je ziet het bij bekende personen en bij gewone mensen. Ze willen een ander imago hebben. Dus een ander kapsel, een andere look in hun kleding en opmaak. Aanpassingen in hun gezicht en hun voorkomen. "Die ken je ook niet weer," zeggen de mensen dan misschien. Je hoopt waarschijnlijk ook dat de mensen dat zeggen. En het is goed voor de roddelpers als het gaat om BN-ers.

Kun je als christen aan zo iets meedoen? Moet je zoiets willen? Moet je ook zo nodig veranderen en een ander imago opbouwen? Wil jij ook een makeover hebben? Verandering hoort bij leerlingen van Jezus Christus en bij zijn kerk. Dat is heel bijbels. Het is voor ons als gelovigen zaak om een ander beeld te vertonen. Om meer en meer naar de luister van het beeld van Christus veranderd te worden, lezen we in 2 Korintiërs 3.

Het is iets van elke dag. We noemen het: dagelijkse vernieuwing van ons leven. Gaat dat vanzelf? Nee, God de Heilige Geest zelf wil het bij ons doen, zo'n 'Jezus makeover'.

De Heilige Geest is immers de Geest van de Heer. Hij maakt levend.

Over een paar aspecten van dat werk van de Heilige Geest willen we in deze dienst Gods Woord horen en daarover nadenken. Met het oog op ons dagelijkse leven als kinderen van God.

Vandaar het thema van deze preek:

## **Christus' Geest en de dagelijkse omvorming van ons leven.**

### 2. Heiligen

Het Pinksterfeest is geweest. En nu? Op naar de vakantie!

Let u maar eens op in de gesprekken die u hebt met collega's of met broeders en zusters in de gemeente. Waar gaat het over? Over de komende vakantie. Ik doe er zelf ook aan mee. 'Heb je nog plannen voor de vakantie?' 'O, ga je niet naar het buitenland dit jaar?'

O ja, het EK voetbal komt er ook aan en de Olympische Spelen. Dat levert misschien ook wel gespreksstof op. Je kunt er niet omheen.

Pinksteren is geweest. En kakt nu ons geestelijk leven in voor een aantal weken of maanden? Ik zeg het wat onfatsoenlijk. Maar dan weet u precies wat ik bedoel. Gaat ons geloof in de 'zomerslaapstand'?

Genieten van rust en vrijheid is uitstekend. Genieten van Gods schepping is heel geestelijk. Maar wat betekent het werk van de Heilige Geest voor de gewone dagen na Pinksteren? Wat doet hij in mijn hart en met mijn leven in mijn dagelijkse setting, vakantie of niet?

Goed om daar over na te denken en met elkaar over te praten. De eerste avond van de zomeravondbijbelstudie gaat over deze vragen. Een passend onderwerp in deze tijd van het jaar.

Het werk van de Heilige Geest is een hot item in de christelijke wereld. Tongentaal, gebedsgenezing, gaven van de Geest mogen zich in grote belangstelling verheugen. Ook wordt er veel geschreven over de noodzaak van heiliging van ons leven als gelovigen. Dat heeft alles met elkaar te maken.

Voorbeeld: het verslag van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen in het ND van afgelopen dinsdag 29 mei 2012. Thema was daar: 'Jezus zichtbaar door jou.' Mensen werden – volgens dat verslag – onder andere opgeroepen "Jezus na te volgen door te profeteren en zieken te genezen."

Je kunt nogal eens horen dat het werk van de Heilige Geest in de traditionele kerken onderbelicht is gebleven. – Ook dat klonk door in het verslag. – En dat er aan levensheiliging en discipelschap het een en ander schort.

Dat laatste is ongetwijfeld zo. Laat ieder maar beginnen met naar zichzelf te kijken. Of het eerste verwijt helemaal terecht is, weet ik niet. Misschien wel, misschien ook niet. In de spiegel kijken kan nooit kwaad. Maar over welk werk van de Geest heb je het dan? Vooral het spectaculaire? Of is er meer?

In elk geval komt in de gereformeerde kerken regelmatig het werk van de Heilige Geest aan de orde in de catechismusprediking. Zondag 20 wordt echt niet overgeslagen. En we stemmen van harte in met de belijdenis:

*"Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten."* (Nicea)

Maar of we altijd voldoende zicht hebben op God de Heilige Geest en zijn werk en op wat Hij in ons doet..... Of wij beseffen, dat in de Heilige Geest God zelf ons niet alleen op de huid zit, maar werkelijk in ons hart komt wonen..... Of dat echt realiteit

voor ons is en wij ons door Hem naar Christus toe laten brengen en laten vernieuwen tot zijn beeld.....

Het eigen werk van de Geest is onze heiliging. Wat is dat dan?

Als het over heiliging gaat valt in de Bijbel nogal eens het woord 'nieuw'. Dat is heel opvallend.

Wat nieuw is vinden we mooi en aantrekkelijk. Daar genieten we van. Je wilt graag met je nieuwe auto of je nieuwe pop spelen. Of je nieuwe computerspelletje. En nieuwe kleren of schoenen laat je graag aan de juf zien. En wat te denken van vaders, die een nieuwe auto hebben gekocht...

Zo heeft de Heilige Geest alles te maken met wat nieuw is in Gods schepping en in zijn openbaring. Alles wat nieuw, mooi en gaaf is komt uit zijn goddelijke handen. Hij is de Geest van het nieuwe, het mooie, het volkomene.

Het is de Heilige Geest, die bij de schepping Gods nieuwe wereld voltooide en mooi maakte. Hij gaf het leven aan mens en dier, prachtig, gaaf, op zijn adem. Leven voor God.

Dat blijft de Heilige Geest doen. Elk jaar zorgt Hij voor groei en bloei op de aarde. In Psalm 104:30 wordt dat bezongen:

*"Zend uw adem (= uw Geest) en zij worden geschapen,  
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat."*

De aarde krijgt onder de adem van de Geest weer een nieuw gezicht, jaarlijks. Wanneer God een schitterende tabernakel wil laten bouwen, dan vervult de Geest van God mensen als Besaleël en Aholiab om kunstige ontwerpen te maken en uit te voeren. Want God wil het mooi hebben, heilig, passend bij Hem.

Dat blijft zo bij de tempel van God in het Nieuwe Testament. En dat bent u zelf, gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes. U bent tempel van de Heilige Geest. Want God zelf wil in uw hart wonen. Dan gaat de Heilige Geest ook met u aan het werk om u passend bij God te maken.

Heiligen noemt de Bijbel dat. De Geest wil u zo gaan versieren, dat u steeds mee op de Heer Jezus Christus gaat lijken.

En weer komen we dan het woord 'nieuw' telkens tegen in verband met de Heilige Geest. Ik noem: een nieuw verbond. Ik noem: het nieuwe leven, de nieuwe mens, de nieuwe wereld. Overal is de Heilige Geest nauw bij betrokken. Hij doet dat. Hij maakt nieuw, mooi, gaaf voor God.

Met dat werk is de Heilige Geest rusteloos bezig. Hij is nog lang niet klaar. Dat kunnen we in ons eigen leven merken. Wat een oude zonde is er nog bij ons! Wat een hang naar het oude leven en de oude mens. De Geest heeft dagwerk aan ons. Maar Hij doet het graag en met volle overtuiging en liefde, omdat Hij ons aan Christus verbindt. Omdat Hij weet, dat Christus ons redt uit de macht van de zonde en het kwade.

Christus verwierf voor ons de redding en het nieuwe leven. Zijn Geest eigent ons dat toe. Hij slaat de luchtbrug van Christus naar ons. En brengt de weldaden van Christus naar ons toe. Delen in Jezus' leven. Daar gaat het om.

[Dit zijn noties, die ook bij het avondmaal klinken. In de formulieren bijvoorbeeld.]

De Geest is de levendmakende Geest. Paulus schrijft dat duidelijk in 2 Kor. 3:6:

*"Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend."*

Hij is immers de Geest van de levende God. Hij laat zich schrijven en indrukken in de harten van Gods kinderen, op tafelen van vlees. Zo worden de gelovigen, zo wordt de gemeente van Christus een leesbare brief van Christus. Christus is afzender en inhoud van die brief, geschreven met de Geest.

De Geest zet het stempel van Christus op jouw leven. Zo val je op. Zo wordt jij een nieuwe mens. Je verandert. Jij wordt omgevormd en krijgt van de Geest een nieuw imago. Namelijk het beeld van Christus. Mensen gaan Christus in jou zien. Zijn liefde, zijn zachtmoedigheid, zijn vrede, zijn gehoorzaamheid, zijn barmhartigheid, zijn kwetsbaarheid, zijn betrokkenheid bij wat zwak en beschadigd is. Zijn..... Jezus Christus wordt meer en meer zichtbaar. Dat is de vrucht van de Geest. Dat is de heiliging, de omvorming van je leven. Een echte makeover dus.

Mag ik het even zo zeggen: De Heilige Geest doet aan Christuspromotie. Hij brengt Christus en al zijn weldaden letterlijk aan de man en aan de vrouw. Dat belijden we immers ook in antwoord 53:

*"Ten tweede dat Hij ook mij gegeven is, om mij door waar geloof aan Christus en al zijn weldaden deel te geven....."*

Hij maakt mij een lid van het lichaam van Christus. Mij, heel persoonlijk. Maar wel in de gemeenschap van heel Gods volk, de gemeente van Jezus Christus.

De Geest van Christus wijst naar Christus. Dat is zijn werk. Daarbij treedt de Heilige Geest niet op de voorgrond. Dat is zijn aard niet. Hij neemt het naar het woord van de Heer Jezus, uit Christus en zal het aan diens leerlingen en kerk verkondigen.

De gereformeerde belijdenis is kort over de Heilige Geest. Zeker als je het vergelijkt met wat we belijden over Christus en zijn werk. Maar de Geest komt er echt niet bekaaid af. Het is zijn eer en zijn lust en leven om Christus, onze Redder te verkondigen. Hij is dan ook de Geest van het woord van God. Door dat woord werkt Hij geloof en nieuw leven.

Waar dat niet meer wordt gezien en erkend, daar verschaalt het leven. Ook al zoekt men warmte, innigheid en enthousiasme bij gelijkgestemden. Wie de Geest wil eren, moet naar Jezus Christus luisteren en Hem gehoorzamen en volgen. In Hem geloven.

De Geest wil mijn leven zetten op een andere naam en op een andere basis, namelijk Christus. Hij wil mijn leven en dat van mijn broeders en zusters stuwen in een andere richting. Hij maakt ons leven anders. Vormt het om. Van oud maakt Hij het nieuw. Een gedaanteverwisseling onderga je dan, een makeover. Je kent het niet weer terug, zo anders wordt het: geestelijk. Het was dood, maar het wordt levend. De Geest beademt het met zijn Woord en zijn kracht. Hij blaast ons nieuw leven in. Leven voor God.

### 3. Bekwaam maken

Paulus spreekt in 2 Korintiërs 3 ook over het geschikt maken van gelovigen door de Heilige Geest. Dat punt was in geding tussen de apostel en de gemeente van Korinte. Men vroeg zich daar hardop af of Paulus zelf wel geschikt en bevoegd was om als apostel het evangelie te verkondigen. Daar gaat Paulus in deze brief uitvoerig op in. Niet om zijn eigen gelijk te halen of zichzelf te promoten. Nee, het blijft hem gaan om Christus. Paulus weet, dat hij spreekt op gezag van God.

Zo schrijft hij in vers 4-6:

*"Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest."*

En dan volgen de woorden:

*"Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend."*

Onze bekwaamheid is Gods werk zegt Paulus. Dat trekt hij direct in de sfeer van de Geest. Want hij, zijn medewerkers en de andere apostelen mogen hun dienst verrichten in het nieuwe verbond. Dat is het verbond van de Geest. Jeremia profeteerde er al van. Ezechiël ook. De Geest van Christus is het kenmerkende van dat nieuwe verbond. Het grote geschenk van God.

De Geest is uitgestort. En sindsdien is Hij met volle kracht bezig in de kerk van Christus. Zijn kracht is energie ten leven. Dat maakt het grote verschil uit met de dodende letter van de oude bedeling. Zonder de Geest van God had die letter van de wet alleen maar de kracht en de bevoegdheid om te doden.

Maar Christus heeft het nieuwe verbond geopend in zijn bloed. Hij verwierf Gods Geest en stortte die uit op zijn gemeente. Zo werd vervuld de profetie van Ezechiël:

*"Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen."* (Ezech. 36:26,27)

God heeft zijn Geest gegeven. Christus zond Hem uit de hemel als de andere trooster, de grote helper. Hij zond Hem om de gelovigen bekwaam te maken voor hun dienst. Gelovigen: gemeenteleden en ambtsdragers.

Dat bedoelt Paulus ook in 2 Kor. 3:5,6. Hij weet dat hij uit zichzelf niets is en niets kan in de dienst van de Heer. Niets van al zijn werk komt op zijn eigen rekening. Zij arbeid draagt alleen vrucht door de Geest van Christus. Paulus weet: Het is het eigen werk van God de Heilige Geest, als ik bekwaam ben om met kracht het woord van God te brengen, te vermanen en te vertroosten.

Zo is het vandaag nog. De Geest werkt voort in dezelfde lijn. Hij maakt bekwaam tot dienst in de gemeente. Het is de bediening van de Geest. Want die Geest wil Christus en al zijn weldaden royaal toedelen aan de gemeente.

De ambtsdragers mogen daarbij instrumenten van de Geest zijn, met het woord van Christus. Daarmee bouwt de Heer immers zijn gemeente.

Gemeente, u mag leven in de bedeling en de bediening van de Geest. Dat is een voorrecht. Dat is uw rijkdom. Dat is brengt ook een grote verplichting met zich mee. De Geest zet het stempel van Christus op u en uw leven. Dat mag u niet uitwissen en

onder het tafellaken stoppen. U mag uw talenten gebruiken. Ontdek uw gaven, de gaven van de Heilige Geest aan u. In 1 Kor. 12:7 zegt Paulus:

*"In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente."*

Veel gaven schenkt de Geest, maar met één doel: de opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Nooit gaven alleen voor jezelf. Maar voor de gemeente, het lichaam van Christus.

*"Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven."*

Dat schrijft Jakobus in h. 1:5. Dat is van groot belang voor ambtsdragers en gemeenteleden.

*"De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten." (Rom. 8:26).*

De Geest is toch de helper, de trooster. Hij is immers ook mij gegeven om mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. Dat is niet een blijven in rust. Nee, dat is actief blijven. De Geest werkt met ons en in ons door het woord, dat Hij als de auteur ons aan het hart heeft gelegd.

Weer geldt, de Geest werkt aan de voltooiing van Gods werk, ook in ons leven. Hij brengt het uiteindelijk tot heerlijkheid.

#### 4. Verheerlijken

Verheerlijking zou je kunnen omschrijven als de voltooiing van de heiliging. Het gaat God de Schepper om de heerlijkheid van Zichzelf, maar ook van zijn kinderen en van zijn schepping.

Paulus schrijft in 1 Kor. 3 over de heerlijkheid van de bediening van de geest in vergelijking met de bediening van de letter. Deze laatste had al zo'n grote heerlijkheid, dat de Israëlieten Mozes' gezicht niet konden aanzien vanwege de straling. En dat terwijl de bediening van de letter bestemd was om te verdwijnen.

*"Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer."* Schrijft Paulus dan.

Dat is het werk van de Geest van Christus, laat hij uitkomen. Wij mogen leven zonder deksel of sluier op ons gezicht. Wij mogen als gelovigen leven in de vrijheid en de vrijmoedigheid voor God. Want wij mogen tot Gods troon naderen, dankzij de vrijspraak om Christus' wil.

De Geest van de Heer plaatst in de vrijheid. Hij scheidt een sfeer van vrijheid, van vrije toegang tot en vrij verkeer met God. Daarin is de Heilige Geest één met Jezus Christus.

*"Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid."*

Dat is een moeilijke tekst. Ik wil er nu niet meer van zeggen dan dit. De Heer Jezus Christus en zijn Heilige Geest zijn één in hun werk en doel, namelijk de verheerlijking van Gods uitverkoren kinderen.

Wie zich tot de Heer Jezus bekeert, die komt onder het beslag van zijn Geest. Hij vernieuwt zijn leven. Hij zet op zo iemand het stempel van Christus. Wat dat betekent en uitwerkt schrijft Paulus in vers 18:

*"Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd."*

Meer en meer naar de luister van Christus' beeld veranderd worden, omgevormd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Paulus gebruikt daar een woord dat wij in het Nederlands ook wel kennen: metamorfose. Dat is omvorming, gedaanteverwisseling. Make-over, zeggen we vandaag. Complete verandering dus.

De Heilige Geest werkt de grote verandering in je leven. De dagelijkse omvorming. Dagelijkse bekering mag je ook wel zeggen. Steeds weer en steeds meer veranderd worden om op Christus te lijken, onze heerlijke Heer in de hemel.

Verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid. Op de achtergrond staat wat Paulus schreef over het verschil in de beide bedieningen. De relatief kleine heerlijkheid van de oude bedeling gaat over naar de overvloedige heerlijkheid van het nieuwe verbond.

Dat werkt door in het leven van de gelovigen. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Groei in verheerlijking wil de Geest werken in de weg van volharding in het geloof. Want Hij wil in ons leven steeds meer de glorie van Christus zichtbaar maken. Zodat we als leden van Christus herkenbaar zijn.

De Geest geeft al zijn energie er aan, dat we als gemeente kenbaar zijn als gemeente van de Heer Jezus Christus. Zijn we dat ook? Of leggen we Hem toch obstakels in de weg.

Willen wij veranderen tot de luister van de Heer? Of laten we liever alles bij het oude in ons leven en in de kerk? Willen wij steeds meer groeien naar Christus in de vrijheid van Gods Geest? Of houden we liever ons oude imago van zondige mensen? De Geest van de Heer werkt aan de ontplooiing van uw leven. En aan de voltooiing. Hij geeft vele talenten in de gemeente. Om te gebruiken ten dienste van de opbouw van de gemeente. Ook dat is heiliging.

En in de groei van uw geloof en uw geloofsleven laat de Heilige Geest zien, dat Hij u troost, helpt en eeuwig bij u is en blijft.

Wanneer we dat voor ogen houden, wanneer we ons met ijver geven aan de dienst van de Heer, dan groeit er iets goeds. Dan verandert ons leven elke dag. Want dan wordt Christus steeds meer zichtbaar door zijn Geest.

Amen.