

## Aangepaste dienst Baflo - 23 december 2012, 14.30 uur

### Liturgie:

- Welkom en mededelingen
- Zingen:       a. E&R 241: Here der heren (= Opw. 159)  
                  b. E&R 210: Zeg, wie heeft geschapen de bloemetjes  
                  c. E&R 226: Als je bidt zal Hij je geven  
                  d. E&R 319: Abba, Vader (= Opw. 261)
- Votum en groet
- Zingen:       Ps. 98:1,4: Zingt nu een nieuw lied voor de HERE
- Gebed
- Zingen:       E&R 244: Lees je Bijbel, bid elke dag
- Lezen:       Matteüs 1:18-25
- Zingen:       Gez. 77:1-5: Een engel zegt Maria aan
- Preek        Thema: **Jozef en Jezus**
- Zingen:       a. LvdK 143:1-3: Stille nacht, heilige nacht  
                  b. LvdK 145:1-3: Nu zijt welkome  
                  c. ELB 103:1,2: In Bethlehems stal  
                  d. ELB 106:1,4: Midden in de winternacht  
                  e. Als wij samen zijn dan zingen wij voor Jezus (*met Youtube filmpje; heeft Thomas geleerd op De Steiger*)
- Geloofsbelijdenis: Gez. 179b
- Gebed
- Collecte
- Zingen:       Ps. 105:1,5,21
- Zegen met gezongen amen: LvdK 456:3

## Preek

### **[\*] Thema: Jozef en Jezus**

Jongens en meisjes, broeders en zusters, beste mensen,

Ik wil jullie vanmiddag het verhaal vertellen van Jozef en Jezus. Hoe God zelf ervoor zorgt dat Jozef op aarde de papa van Jezus wordt.

Luister maar. En kijk ook maar naar de plaatjes op het scherm.

1. Er woont een timmerman in het stadje Nazaret. [\*] Dat ligt helemaal in het noorden van het land Israël. Net zoals Baflo en Warffum en Winsum en Middelstum en Groningen helemaal in het noorden van Nederland liggen. Nazaret ligt in de provincie Galilea, zouden wij zeggen.

'Er gaat niets boven Groningen', zeggen wij vandaag. [\*] 'Er gaat niets boven Galilea', zou men toen in Israël gezegd kunnen hebben.

Die timmerman in Nazaret heet Jozef Davids. Hij heeft een eigen bedrijfje. Hij maakt meubels: [\*] tafels, bedden. Hij helpt met het bouwen van huizen [\*] en schuurtjes voor de mensen. Hij is een goede vakman.

De mensen kennen hem als Jozef de timmerman. Als ze iets nodig hebben komen ze bij hem: 'Wil jij voor ons een bed maken. Of een nieuwe deur voor ons huis?' En Jozef gaat dan aan de slag. Hij doet wat de mensen aan hem vragen.

Wat de mensen niet weten... Jozef is een prins. Hij is de zoon van een koning. Maar hij woont niet in een paleis. En hij is arm. Hij moet hard werken om rond te komen. [\*] Prins Willem Alexander is de oudste zoon van Koningin Beatrix. En als Beatrix stopt, dan wordt Willem Alexander onze nieuwe koning.

Jozef wordt geen koning. Hij is een gewone timmerman. Maar hij weet wel wie zijn verre opa is: Koning David. Daarom noemen we hem vanmiddag ook Jozef Davids, Jozef de zoon van David.

Dat doet de Bijbel ook. En de engel die Jozef in zijn droom ziet. 'Jozef, zoon van David...'

David leefde heel lang geleden. Hij was de bekendste koning van Israël. Hij was ook een heel goede koning. [\*] Jullie kennen vast wel het verhaal van David en Goliat, de grote reus. Maar toen was David nog maar een jonge jongen en nog helemaal geen koning. Maar hij vertrouwde op God.

Jozef is zoon van David. Probeer dat maar alvast te onthouden.

2. Nou weten jullie al een klein beetje wie Jozef is. [\*] Ik vertel nog iets meer over hem.

Jozef woont in Nazaret; hij is timmerman. En hij heeft verkering met Maria, een meisje dat ook in Nazaret woont. Jozef houdt van haar en ze gaan over een poosje trouwen. Dat hebben ze afgesproken. Dat hebben hun families ook afgesproken. Zo ging dat toen in de tijd van de Bijbel.

Jozef en Maria vormen samen een paar. Ze zijn voor elkaar bestemd. Maar ze wonen nog niet in één huis. En ze slapen ook nog niet met elkaar.

En dan gebeurt er iets, dat Jozef niet snapt. Waar hij veel over moet nadenken en waar hij wakker van ligt. 'Hoe kan dat nou? Wat moet ik hier nou mee?' Jozef hoort dat zijn Maria een kindje krijgt, terwijl hij niet met haar heeft geslapen. Hij hoort dat niet op straat. Ook niet uit de krant of van de televisie. Hij komt het ook niet te weten via een Twitterbericht [\*] of van de Facebookpagina [\*] van Maria of een van haar vriendinnen.

Nee, Maria [\*] heeft het hem zelf verteld.

Ze is onlangs een paar maanden weggeweest uit Nazaret. 'Zou ze soms een ander vriendje hebben gehad?'

Jozef weet zeker van niet. Hij kent haar. En ze was drie maanden lang op een heel vertrouwd adres. Bij haar familie Zacharias en Elisabet, heel gelovige mensen.

Maria heeft Jozef vast verteld, dat God zelf haar een boodschap heeft gegeven. [\*]

En dat de engel Gabriël die boodschap heeft overgebracht.

"Maria, je zult zwanger worden door de Heilige Geest. En je zoon zal een machtige koning worden, zoon van David."

Dat had de engel gezegd zo ongeveer.

Maria snapte dat niet, hoe dat zou kunnen. Jozef snapte het niet. En ik snap het ook niet, hoe dat kan, dat God een kindje laat groeien in Maria's buik, helemaal buiten Jozef om.

Begrijp je, daar moet Jozef heel hard over nadenken. En hij vraagt zich af: 'Wat moet ik nu? Moet ik het maar stilletjes uitmaken met Maria? Moet ik haar maar gewoon aan God overlaten? En wat zullen de mensen er wel niet van zeggen?'

3. Jozef ligt maar te draaien in zijn bed. Hij kan niet in slaap komen. Het is allemaal zo druk in zijn hoofd. Het zijn zoveel vragen die rondspoken.

En als je hoofd vol zit van gedachten en zorgen, dan ga je dromen. Soms heel raar of heel eng dromen.

**[\*] Vraag stellen:** Dromen jullie wel eens? [Reactie afwachten en er op ingaan.]  
- Wat droom je dan? En waarover?

In je dromen haal je soms van alles door elkaar heen, de gekste dingen komen bij elkaar. En vaak weet je 's morgens helemaal niet meer waarover je gedroomd hebt. Dat heb ik in elk geval wel.

Jozef weet de volgende morgen nog wel heel goed wat God hem in de droom heeft gezegd. Hij heeft het aan de mensen verteld. Aan Maria natuurlijk; aan andere mensen. Matteüs heeft het ook gehoord en die heeft het opgeschreven in zijn boek, deze bijzondere droom van Jozef.

Bijzonder was het. Jozef ziet dat een engel van God bij zijn bed komt staan. Hij verschijnt, noemt de Bijbel dat. Jozef ziet hem ineens. Welke engel het was, wordt niet verteld. Maar het zou best weer Gabriël geweest kunnen zijn. Die was ook naar Maria toegestuurd met een boodschap uit de hemel

De engel heeft een boodschap van God voor Jozef. Ik geef het nu even door zoals Matteüs het heeft opgeschreven en het bij ons in de Bijbel staat.

*"Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden."* (Mat. 1:20,21)

Hoor je wat de engel zegt? 'Jozef, Maria is jouw vrouw. Je moet haar niet wegsturen omdat ze een kindje krijgt. Een kindje dat God de Heilige Geest in haar buik laat groeien. Jij moet Maria bij je in huis nemen.'

De engel vraagt eigenlijk aan Jozef: 'Jozef, wil jij de papa van Jezus zijn? De vader van het kind dat Maria verwacht?'

God de Heer zegt: 'Jezus is mijn Zoon. Maar op aarde heeft hij ook een vader nodig. Daar heb ik jou voor gekozen, Jozef. Want jij bent een zoon van David. En daarom is Jezus dat ook: zoon van David.'

Dat had God heel lang geleden aan David zelf al beloofd, dat hij een zoon zou krijgen die altijd op de troon zal zitten. Een koning die het echt helemaal goed doet. Die geen fouten maakt, die van de mensen houdt en hen zal bevrijden. Niet maar van boze vijanden uit het buitenland. Maar van de zonde die in de mensen zit en die de mensen doen. Ook de mensen van het volk van God.

En dat is de Heer Jezus.

4. Als mensen een baby verwachten, dan bedenken ze ook een mooie naam voor hun kindje. Maar meestal zeggen ze dat niet van te voren. Als je vraagt: 'Hoe gaat onze baby heten?' dan zegt je moeder: 'Dat vertel ik nog niet.' Vaak weten ouders ook niet van te voren of het een jongetje of een meisje wordt.

Dat is bij het kind Jezus anders. Maria en Jozef weten van te voren dat het een zoon wordt. Dat zegt God zelf door de engel.

De engel zegt tegen Jozef: 'Jij mag Maria's zoon een naam geven. Die hoef je niet zelf te bedenken. God heeft hem bedacht. Geef hem de naam Jezus.' **[\*]**

Jezus, dat is een naam met een mooie betekenis. 'De Heer redt', betekent die naam. Jezus is de Redder, die God heeft beloofd en die Hij naar zijn volk stuurt. En naar ons!

Het kind Jezus heeft ook nog een andere naam. Immanuël. **[\*]** Dat betekent: 'God met ons'.

Die naam mag je ook wel onthouden. Immanuël, God met ons.

Heel vroeger heeft de profeet Jesaja die naam al genoemd.

Is dat niet heel mooi? De zoon van Maria, waarvan Jozef de papa mag zijn, krijgt mooie namen: Jezus en Immanuël.

Wij hebben thuis een boekje, dat we vaak lezen als er kinderen komen eten.

Kinderen uit de gemeente of onze kleinkinderen. **[\*]** Het heet *'Allemaal een naam'*.

En het gaat erover, dat Adam alle dieren namen mag geven. Het boekje eindigt zo:

*"Alle dieren kregen namen  
wat een wonderlijk verhaal.  
Maar van alles wat God maakte  
ben jij toch wel het meest speciaal."*

*God vormde jou van top tot teen  
en Hij zegt: 'Je hoort bij Mij'.  
Daarom ben jij zo bijzonder...  
Welke mooie naam kreeg jij?"*

Niet alleen de dieren kregen een naam. Jullie hebben allemaal een naam gekregen van je vader en moeder. Het kind Jezus kreeg ook een naam van zijn Vader, God in de hemel. En Jozef en Maria mochten hem die naam geven: Jezus.

5. [\*] Ik vertel jullie vanmiddag het verhaal van Jozef en Jezus. Of eigenlijk: een stuk van dat verhaal. Want het gaat nog verder in Matteüs 2, over de wijzen uit het Oosten. En dat Jozef opnieuw een droom krijgt, waarin God zegt dat hij met Maria en Jezus moet vluchten naar Egypte. Omdat Herodes het kind Jezus wil doden. Dat ga ik allemaal niet meer vertellen. Wel wat Jozef doet, als hij wakker wordt na zijn droom met de engel.

Hij doet wat de engel hem heeft opgedragen. Hij neemt Maria bij zich in huis. En als haar kind geboren is geeft hij hem de naam Jezus.

Jozef doet dus gewoon wat de engel hem heeft opgedragen. Want hij gelooft wat de engel heeft gezegd. En ook hij wil graag de Heer dienen. Net als Maria.

Als Jozef van iemand in Nazaret een opdracht krijgt om een bed te maken of een schuurtje te bouwen, dan doet hij dat. Hij is een eerlijke en betrouwbare timmerman.

Maar hij doet ook wat de engel hem opdraagt. En als God hem vraagt: 'Wil jij de papa van Jezus zijn?' dan zegt Jozef gewoon 'Ja, dat doe ik.'

Hij houdt van Maria, hij houdt van haar kind. Hij houdt van God en is gewoon gehoorzaam. Jezus is dat later ook. Hij doet ook wat zijn Vader zegt. Zelfs als hij moet sterven aan het kruis.

Jij hebt een papa, hè? Gelukkig. Sommige kinderen of grote mensen niet meer. Dat is heel verdrietig. Jij hebt een papa en een mama, bij wie je woont en die van jou houden. En God is je Vader in de hemel.

'Abba, Vader', zongen we zopas.

Bij Jezus is het ook zo. God is zijn Vader en Jozef Davids mag op aarde zijn papa zijn.

Wat doet God dat mooi hè, met Jozef en Jezus!

Amen.