

## **Preek over Psalm 84 – Nieuwjaarsdag 2015**

### Liturgie Baflo:

Votum en groet

Zingen: Ps. 125:1,2,3,4

Gebed

Schriftlezing + tekst: Psalm 84

Zingen: Ps. 84:1,2,3

Preek

Zingen: Ps. 84:4,5,6

Geloofsbelijdenis: Gez. 161:1,2,3,4

Gebed

Collecte

Zingen: Gez. 416:1,2,3,4 (Nieuwe Liedboek)

Zegen

### Liturgie Oldehove:

Votum en groet

Zingen: Ps. 125:1,2,3,4

De Tien Woorden

Zingen: Ps. 19:3,4

Gebed

Schriftlezing + tekst: Psalm 84

Zingen: Ps. 84:1,2,3

Preek

Zingen: Ps. 84:4,5,6

Gebed

Collecte

Zingen: Gez. 161:1,2,3,4

Zegen (Amen: Lb. 456:3)

Gehouden te:       Baflo, 01-01-2015 (10.00 u.)  
                          Oldehove, 04-01-2015 (9.15 u.)

## Preek

### **Thema: Gelukkig op reis naar het huis van de levende God.**

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

#### 1. Collectieve verjaardag

Nieuwjaarsdag is eigenlijk een collectieve verjaardag. Zo lijkt het wel althans. We geven elkaar de beste wensen. We wensen elkaar veel geluk toe en veel heil en zegen van God, onze hemelse Vader.

'Gelukkig Nieuwjaar', zeggen we. 'Gods zegen toegewenst.'

Als christenen zouden we elkaar vandaag ook 'Goede reis' kunnen toewensen.

Goede reis? Gaan we op vakantie dan? Gaan we een reis maken met elkaar?

Inderdaad. Of: We zijn al bezig met deze reis. We zijn op reis als gelovigen, als leerlingen van Jezus. En nu begint een nieuw traject. Van 365 dagen.

Wij reizen door de wereld. Wij reizen door het leven. Wij reizen door de tijd. Niet door middel van een tijdmachine, zoals je in stripverhalen of sciencefictionfilms wel tegenkomt.

Wij reizen door Gods tijd en Gods wereld. We maken een levensreis, persoonlijk en gezamenlijk. We zijn op weg naar Gods huis, naar de levende God zelf. Op weg naar de plaats van het heil en de heerlijkheid van onze God, in het Oude Testament Sion genoemd. Etappe na etappe, jaar na jaar, dag na dag.

We zijn als pelgrims op reis naar een hemelse toekomst, om voor God te verschijnen. Vandaag, morgen en straks als Jezus terugkomt.

Over die reis naar Gods huis zingen de pelgrims onder andere met de woorden van Psalm 84. Een psalm voor onderweg, ook geschikt aan het begin van een nieuwe tijdsetappe, het jaar van onze Heer 2015.

Ik geef de preek dit thema mee:

### **Gelukkig op reis naar het huis van de levende God.**

We zingen in de psalm van a. een vervuld verlangen; b. een gezegende tocht; c. een aangenaam verblijf.

#### 2. Vervuld verlangen

Psalm 84 is een echte reispsalm. Hier zingt een zanger die op weg is naar God in Sion. Hij komt daar aan en is diep onder de indruk van de HEER en van zijn heilig huis.

Op weg naar God in Sion ga je als gelovige zingen, van je God en van het heil waarnaar je verlangt. Waar het hart vol van is, daarvan zingt de mond. Zo is dat bij de dichter van deze psalm en bij allen die met hem meezingen.

Ja, God de Heilige Geest neemt dit lied over en maakt het tot het zijne. Hij inspireerde tot dit lied en geeft het aan de gemeente van God en van Jezus Christus in het Oude en Nieuwe Testament.

Een dergelijke psalm kun je alleen maken en zingen, wanneer God zelf je een sterke liefde voor zijn huis geeft; wanneer Hij zelf je overtuigt van de heerlijkheid van zijn genade en nabijheid.

Vandaar ook de hartstochtelijke inzet van de psalm:

*"Hoe lieflijk is uw woning,  
HEER van de hemelse machten."* (vs. 2)

Een uitroep van grote bewondering. 'Hoe lieflijk...' Onvoorstelbaar lieflijk, bedoelt de dichter. Het is een soortgelijke uitroep als in Psalm 8:

*"HEER, onze Heer,  
hoe machtig is uw naam  
op heel de aarde."* (Ps. 8:2)

Zo machtig als Gods naam is, zo lieflijk is zijn huis. Echt een heerlijke plaats om te vertoeven.

De dichter geeft stem aan de overweldigende indruk die de tempel in Jeruzalem op hem maakt. Als je aankomt al, als je het in de verte ziet liggen. Maar nog meer, wanneer je het dicht genaderd bent. Als je de aantrekkingskracht van de HEER voelt, van zijn nabijheid en van zijn dienst.

Want daar gaat het om in de tempel. Niet om het gebouw op zich, hoe fantastisch en indrukwekkend ook. Het gaat ook niet op de plaats waar die tempel staat, hoe schoon en hooggelegen. Het gaat om de aanwezigheid van de levende God.

De gelovigen verlangen sterk naar Hem. En God zelf zet hen in beweging om naar zijn heiligdom te komen. Daar waar de dienst van de verzoening plaatsvindt, waar het heil en de genade van God worden verkondigd en uitgedeeld.

Daarnaar gaat het zielsverlangen van de dichter uit.

*"Van verlangen smacht mijn ziel  
naar de voorhoven van de HEER.  
Mijn hart en mijn lijf roepen  
om de levende God."* (vs. 3)

Met heel zijn wezen verlangt de dichter naar God. Dat was thuis al zo, in zijn eigen woonplaats. Dit verlangen motiveert hem om op reis te gaan. En gaandeweg is zijn verlangen naar de voorhoven van de HEER toegenomen. Het komt tot een hoogtepunt nu hij aan de poort van de tempel staan. Nu kan hij zich niet meer inhouden. Hij jubelt het uit.

Zijn verlangen gaat in vervulling. Nog een paar stappen en hij stapt de voorhof binnen. Vervuld verlangen wordt het. Wat moet het heerlijk zijn om hier altijd te zijn, zo dichtbij God.

Je kunt jaloers zijn op de vogels, die vrijuit in het tempelcomplex rondvliegen en er zelfs hun nesten bouwen, in de nissen of onder de dakgoten. Het oog van de dichter valt op die vogeltjes en betreft ze in zijn lied.

*"Zelfs de mus vindt een huis  
en de zwaluw een nest  
waarin ze haar jongen neerlegt,  
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,  
mijn koning en mijn God."* (vs. 4)

De mussen vinden een plek vlakbij de HEER. De zwaluwen bouwen hun nestjes onder de rook van Gods altaren. En er is niemand die ze wegjaagt. Die vogels komen zelfs nog verder dan de gewone Israëliet, die in de tempel komt aanbidden. Hij komt niet verder dan de voorhof bij het altaar. Daar brengt hij zijn offer en ontvangt hij de zegen.

Maar je mag niet doorlopen de tempel binnen. Dat mogen alleen de dienstdoende priesters. En het allerheiligste mag alleen betreden worden door de hogepriester, een keer per jaar op de grote verzoendag.

In het Oude Testament kom je als gelovige niet verder dan de voorhoven. En dat brengt hen al tot verrukking en tot aanbidding van God. Wat moet het heerlijk zijn om nog dichter bij God te mogen komen en bij God te mogen wonen. Dat moeten wel de gelukkigste mensen van de wereld zijn.

*"Gelukkig wie wonen in uw huis,  
gedurig mogen zij u loven." (vs. 5)*

Wonen in Gods huis, dat is ideaal voor de gelovige zanger. Hij is jaloers op de priesters en de levieten.

Wonen in Gods huis was voor de gewone Israëliet niet weggelegd. Ze hebben hun eigen huis, hun eigen bedoening, hun eigen werkplek in stad en ommeland. Net als wij. Zij moeten het hebben van de jaarlijkse bedevaart naar Jeruzalem bij de grote feesten. Een hoogtepunt in hun jaarritme. Daar kijk je een jaar op vooruit. En daar kijk je vervolgens een jaar op terug.

Toch blijft er voor de Israëliet altijd afstand. Niet verder komen dan de voorhof. Het heiligdom is gereserveerd voor de priesters. En voor het allerheiligste hangt een ondoordringbaar gordijn.

Dat gordijn is door God zelf pas weggehaald, opengescheurd op de dag dat Christus stierf aan het kruis. God zelf gooide de tempel open en trad naar buiten. Hij kwam onder de mensen wonen. Hij komt in mensenharten wonen door de Heilige Geest. Hij maakt mensen tot zijn tempel, woonplaatsen van de levende God.

Dat bent u die gelooft in Jezus Christus en in de levende God. U bent dichter bij God dan de eerste zanger van Psalm 84 ooit kon. Want Gods eigen Zoon heeft tot Gods troon de weg voor ons ontsloten.

We aanbidden deze God:

*"HEER van de hemelse machten,  
mijn koning en mijn God."*

### 3. Gezegende tocht

Er is in de psalm nog een andere groep mensen gelukkig te prijzen. Niet alleen de mensen die in Gods huis wonen. Maar ook:

*"Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,  
met in hun hart de wegen naar u." (vs. 5)*

Dat zijn de pelgrims zelf, de reizigers naar het huis van de levende God. Zij zoeken en vinden hun kracht in God de HEER. Zij gaan dus niet in eigen kracht op pad, maar ze verwachten het op hun reis van God alleen.

De pelgrims zijn met hun hart bij de wegen die ze moeten gaan om Sion te bereiken en in Gods huis te komen. Ze kienen uit waar ze langs moeten gaan. En zo gaan ze vol verlangen op weg.

Is die reis dan altijd gemakkelijk? Is het een fluitje van een cent? Zeker niet. Het is een heel eind vanuit Nazaret of Dan in het hoge noorden lopend naar Jeruzalem.

Heuvel op heuvel af, in hitte en droogte en met allerlei obstakels.

Het zijn beslist niet allemaal gebaande, geasfalteerde wegen. Soms is er bijna geen water te vinden. Toch gaan de pelgrims hun weg met vreugde en in de kracht van God. Want ze mogen hopen op de zegen van de HEER. Ze mogen die onderweg ook ervaren.

*"Trekken zij door een dal van dorheid,  
het verandert voor hen in een oase;  
rijke zegen daalt als regen neer." (vs. 7)*

Op het moeilijkste stuk van de reis ontvangen de reizigers juist de zegen van God. Het dal van dorheid blijkt door Gods kracht zelfs een waterrijk gebied. Zonder dat water kunnen ze niet leven, kunnen ze niet verder reizen.

'Het regent, het zegent', zegt een Nederlands kinderliedje. Zo is het inderdaad voor de gelovigen op reis naar het huis van de levende God. Hij verfrist de reizigers met een heerlijke regenbui. De zegen daalt dan neer.

Zo gaan de pelgrims steeds krachtiger voort om in Sion voor God te verschijnen. Als de ene hoeveelheid kracht en energie is verbruikt, dat ontvangen ze van God een nieuwe hoeveelheid. Kracht van de Heilige Geest om voort te gaan. Hij heeft nooit kracht te kort. God wordt niet moe. Hij ligt nooit op apegapen, zegt Jesaja in het slot van hoofdstuk 40 van zijn boek.

*"Hij geeft de vermoeide kracht,  
de machteloze geeft hij macht in overvloed.  
Jonge strijders worden moe en raken uitgeput,  
zelfs sterke helden struikelen,  
maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:  
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,  
hij loopt, maar wordt niet moe,  
hij rent, maar raakt niet uitgeput." (Jes. 40:29-31)*

Onder de verkwikkende zegen van de HEER kun je verder, zegt de Heilige Geest. Dat gold voor onze broeders en zusters in het Oude Testament op hun reis naar Jeruzalem.

Het geldt voor ons, pelgrims van het Nieuwe Testament, evenzo. Ook wij komen stukken weg tegen waar het verschrikkelijk donker is en dor. En je vraagt je af: Hoe kan ik ooit verder? Ik word zo moe van alles.

Toch wil God je dan nieuwe energie en geestkracht geven door woord en gebed. Dat is de ervaring van veel kinderen van God.

Ze gaan steeds krachtiger voort en ze verschijnen voor God in Sion. Ze komen aan! Ze volbrengen de reis. En dan is alle moeite vergeten bij het zien van de tempel. Hun klacht wordt tot een jubellied.

En de pelgrims zeggen tegen elkaar: "Wat hebben we een gezegende reis gehad. Wat hebben we de genade en de kracht van God de Heilige Geest ondervonden. Wat is God goed voor ons. We zijn er! Bij God op Sion! Heerlijk!"

#### 4. Aangenaam verblijf

Aangekomen in de tempel spreekt de dichter eerst een kort gebed uit. Een drempelgebed, waarin hij zijn afhankelijkheid van God belijdt en bidt om Gods gunst voor de Messias, de gezalfde koning.

*"HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,  
luister naar mij, God van Jakob.  
God, ons schild, zie naar ons om,  
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde." (vs. 9,10)*

De pelgrim pleit op de naam van God de Almachtige. Hij doet een beroep op de trouw van God als de God van de voorvaderen, de God van het verbond. Hij beseft dat Gods gunst voor de gezalfde doorwerkt op het volk. Dat mag dan delen in Gods genade en vrede.

De dichter weet zich een met heel het volk. *"God, ons schild, zie naar ons om..."* In de tempel wordt gebeden voor de koning en voor de Messias die komen zal. Voor Gods Gezalfde die de volmaakte dienst zal verrichten in het hemelse heiligdom, Jezus Christus.

De tempel in Jeruzalem was een afbeelding van dat hemelse heiligdom. Daar was het al heerlijk toeven voor de pelgrims. Een feest voor de oprechte gelovigen om deel te nemen aan de eredienst voor de HEER. Wat is het goed om bij God te zijn in zijn huis. Daar kan niets tegenop. Hoor maar.

*"Beter één dag in uw voorhoven  
dan duizend dagen daarbuiten,  
beter op de drempel van Gods huis  
dan wonen in de tenten der goddelozen." (vs. 11)*

Duizend dagen ergens anders kunnen de vergelijking met één dag in Gods huis niet doorstaan. Die ene dag bij God geeft kracht voor vele dagen in je gewone woon- en werkomgeving.

Liever een staanplaats op de drempel van Gods huis, helemaal aan de rand van de voorhof, dan een heerlijke stoel en een goed bed in de tenten van de goddelozen.

Liever kort in Gods huis, dan op vakantie waar men God vergeet.

Laten we bedenken dat bij de poort van Gods huis zich een scheiding voltrekt.

Mensen gaan er naar binnen of niet. De mensen die trouw zijn aan God mogen naar binnen. De goddelozen moeten buiten blijven.

De gelovigen hebben dan in Gods huis een aangenaam verblijf.

*"Want God, de HEER, is een zon en een schild.  
Genade en glorie schenkt de HEER,  
zijn weldaden weigert hij niet  
aan wie onbevangen op weg gaan." (vs. 12)*

God de HEER geeft licht en warmte en leven. Als de zon. Je kunt je als gelovige in Hem koesteren, van Hem genieten. Van Gods genade en zijn bescherming. Hij geeft vele geschenken. Hij geeft alles wat wenselijk is voor zijn kinderen die trouw zijn geboden doen en op Gods wegen wandelen.

Het is echt goed in Gods huis vanwege Gods genade. Door Jezus Christus en zijn Heilige Geest mogen we thuis zijn bij God. Mogen we ook elke dag thuiskomen bij de HEER.

We hoeven niet meer een jaar te wachten voor we de volgende bedevaart naar Jeruzalem kunnen ondernemen voor het grote feest. We hebben vrije toegang tot Gods huis in Jezus Christus. En tot een hemels heiligdom, het echte dan niet met mensenhanden gemaakt is.

Daarom zijn we als gelovigen te feliciteren aan het begin van het jaar. Gelukkig Nieuwjaar! Dat krijgt grote diepgang. Gelukwensen zijn ons deel in de naam van de HEER. Onder andere de gelukwens aan het slot van onze psalm.

*"HEER van de hemelse machten,  
gelukkig de mens die op u vertrouwt." (vs. 13)*

Een derde gelukwens of zaligspreking in Psalm 84! Voor ieder die gelooft en vertrouwt op God, de HEER van de hemelse machten. Het gaat goed met zulke mensen, op wat voor traject van de reis naar Gods huis ze zich ook bevinden, een donker dal of een gebaande weg.

Gelukkig op reis naar het huis van de levende God!

Gelukkig Nieuwjaar, broeders en zusters, jongens en meisjes. En: Goede reis en een behouden thuiskomst!

Amen.