

Schriftlezing: Romeinen 6:1-14 en 8:1-17

Tekst: Zondag 17

Ps. 66:1,4

Ps. 30:1,2

Ps. 51:5

Lb. 87:1,2,3,4,5

Gez. 107:1,2,3,4

Ps. 117

Gehouden te: Baflo, 30-10-11 (14.30 u.)

Thema: Opgewekt met Christus.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud,

Behoort de opstanding van onze Heer Jezus Christus niet tot de categorie van de ongelooflijke verhalen? Deze gebeurtenis staat haaks op de beleving van de mensen. "Dat kan helemaal niet," zeggen ze. Zo reageren zelfs de mensen die het dichtst bij de Heer Jezus staan.

Marcus vertelt, dat de leerlingen de vrouwen en twee van hun collega's niet geloofden, toen die vertelden dat de Heer leeft en dat ze hem gezien hadden.

Paulus maakt iets dergelijks mee op de Areopagus in Athene. Hij mag zijn boodschap daar brengen. De aanwezige geleerden horen welwillend toe.

"Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden: 'Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen.'" (Handelingen 17:32)

En Paulus kon vertrekken, beleefd uitgezwaaid door de wetenschappers.

Er is sinds die tijd weinig veranderd. Nog steeds zijn er sceptische reacties. En het verhaal van de opstanding van Jezus wordt een mythe genoemd, een verzonnen verhaal. Door een protestantse predikant, die zich atheïstisch noemt.

Mensen zeggen: "Er is nog nooit iemand van de andere kant teruggekomen. Die leerlingen van Jezus konden zich er niet bij neerleggen dat hun Meester was gestorven. Hij leeft daarom voort in hun gedachten. Voor hen is Hij bij God en leeft Hij nog."

Als we nu eens bij onszelf nagaan. Is de opstanding van onze Heer Jezus Christus dan ergens ook niet heel ver weg voor ons? Nee, we twijfelen er niet aan, dat het gebeurd is. "De Heer is waarlijk opgestaan," zeggen we vol overtuiging. En we menen het echt.

Maar toch, het is al zo lang geleden. We genieten van die boodschap. Maar verder? Wat heb ik er aan? Wat kunnen wij er mee? Wat kopen wij ervoor?

Anders geformuleerd. *"Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus?"*

Een terechte vraag in het geloof. Want het kan niet zo zijn dat de opstanding van Christus blijft hangen in de categorie van de verhalen, hoe ongelooflijk ook. Zo

kennen we onze Heer en Meester niet. Alles wat Hij deed en leed, deed Hij voor ons. Voor zijn volk dat Hij kwam verlossen van de zonde.

De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is een boodschap die geloof vraagt. Dat geloof komt je niet aanwaaien. Dit geloof is een geschenk van God de Heilige Geest en van de opgestane Heer zelf. Wie in Hem gelooft, wordt een ander mens. Hij wordt opgewekt, vandaag al. In dit bestaan, in deze wereld. Opgewekt met Christus. Dat geef ik de preek als thema mee:

Opgewekt met Christus.

Dat betekent:

1. we mogen leven;
2. we kunnen leven;
3. we zullen leven.

1. We mogen leven.

Gevraagd naar de waarde van Christus' opstanding voor u persoonlijk als gelovige, antwoordt u, denk ik, eerst: "De dood is niet het einde. En ik zal weer opstaan, op de jongste dag, als Christus terug komt."

Wij staan geregeld bij open graven en we weten dat ook voor onszelf het moment van sterven komt. Maar door het geloof in Christus verontrust ons dat niet. Want we geloven vast en zeker, dat we weer zullen opstaan. Omdat Christus is opgestaan.

Dat is zo wezenlijk voor ons geloof, dat we dit als eerste waarde van Jezus' opstanding noemen. We zoeken die waarde dus allereerst in de toekomst.

Begrijpelijk en ook niet bij voorbaat verkeerd. Ons leerboek komt daar ook wel uit. Maar pas als derde punt. We belijden dat de opstanding van Christus voor ons een waarborg is van onze opstanding in heerlijkheid.

Wij komen in de preek daar ook uit. Maar we beginnen niet met het derde punt van de preek.

Ons leerboek zoekt en vindt de betekenis en de waarde van Christus' opstanding voor ons eerst in ons leven vandaag. Op twee punten zelfs. Door het geloof delen we vandaag al in de schatten die Christus voor ons door zijn dood verworven heeft. En vandaag al worden we opgewekt tot een nieuw leven. Ons leven van vandaag verandert en wordt vernieuwd.

Daar moeten we dus eerst naar kijken.

Christus heeft door zijn opstanding de dood overwonnen, met een doel. Wij komen direct in beeld, als mensen die bij Christus horen en in Hem geloven, het volk dat Hij komt redden.

Christus heeft de dood overwonnen. Dat is onvoorstelbaar machtig. Dat kun je de kern van het christelijke geloof noemen. Christus' opstanding maakt het christelijke geloof uniek te midden van alle wereldgodsdiensten.

De overwinning op de dood is een zaak van de almachtige God alleen. Als de dood wordt overwonnen door het leven, dan is dat ongekennd in de wereld. Het komt in geen geval uit de wereld op. Dat kan geen mens bedenken en presteren.

Leerlingen van Jezus staan er niet open voor. Geleerden in Athene doen er schamper over, als ze Paulus horen spreken over opstanding van doden. Het staat volstrekt

buiten elke menselijke waarneming en ervaring. Opwekking uit de doden is alleen Gods werk, waarin Hij al zijn macht legt en laat zien aan wie gelooft.

Op die macht van God in verband met de opstanding legt Paulus de nadruk in Romeinen 8:11. Nog afgezien van het verband waarin dat vers staat valt op, dat Paulus het twee keer heeft over *'Hem die Jezus / Christus uit de doden heeft opgewekt.'* Dat heeft nadruk.

Als Paulus geschreven had: "Want als de Geest van God in u woont, zal God ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft", dan zou dat de gedachtegang niet hebben verstoord. Hij zou hetzelfde hebben gezegd. Of toch niet? Daar lijkt het op.

Paulus wil meer zeggen. Dat heeft hij hier nodig. God zelf heeft Christus Jezus uit de doden opgewekt. Zo predikt Paulus Hem. Zo moet de gemeente van Christus Hem ook kennen en belijden. In zijn almacht die de dood overwint.

Dezelfde almacht toont God door aan de gelovigen de Geest van Christus te geven en door die Geest het leven in de gelovigen te werken. Het nieuwe leven, het leven na de opstanding van Christus. Daarover schrijft Paulus veel in Romeinen 5 – 8.

Het nieuwe leven door de Geest van Christus is voor Paulus onlosmakelijk verbonden met Gods genade en met de gerechtigheid die God in zijn gunst aan de gelovigen schenkt. De vrijspraak in Christus.

Christus verwierf de gerechtigheid door met zijn leven te betalen aan het kruis. Door onze schuld te voldoen bij God door volkomen gehoorzaamheid. Zo worden wij vrij van de veroordeling. Vrij van de straf en vrij van doodsdreiging.

"Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld (en laten hun leven niet langer beheersen door hun eigen wil, maar door de Geest. ¹)

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood." (Rom. 8:1,2)

Geen veroordeling meer. Maar wat dan wel? Rechtvaardigverklaring, vrijspraak, vrijheid, leven in de gemeenschap met Christus.

Opgewekt met Christus mogen we leven met Hem en in Hem. Voor wie in Christus zijn is de doodsdreiging er niet meer, omdat Hij de dood heeft overwonnen en wij door waar geloof aan Hem verbonden zijn.

De veroordeling is weggenomen. Wat meer is: het leven in Christus is ervoor in de plaats gekomen. Want God heeft Christus Jezus uit de doden opgewekt. Hij heeft Hem naar zijn belofte het onvergankelijke leven geschonken. Dat is de beloning voor Jezus' volkomen gehoorzaamheid.

Maar dat houdt Christus niet voor zichzelf. Hij gaat uitdelen: de gerechtigheid, de vrijspraak, kortom het leven. Verrassende geschenken van God, de levende Heer en zijn Heilige Geest. Een enorme waarde en winst voor wie bij Christus horen.

Ons leerboek zegt: "De waarde van Christus' opstanding is voor ons eerst *"dat Hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen, om ons te doen delen in de gerechtigheid, die Hij door zijn dood voor ons verworven had."*

¹ Noot bij Romeinen 8:1, NBV.

Dat is de eerste en de meest fundamentele winst, die wij ontvangen door de opstanding van Christus. Hij verwierf de gerechtigheid en deelt die uit. De volmacht daartoe heeft Hij van zijn Vader ontvangen.

God wil in Christus uitdelen wat Hij weg te geven geeft: gerechtigheid, heerlijkheid, nieuw leven, eeuwig leven. Dat zijn de schatten van Christus. We verkrijgen ze door de Heilige Geest.

De garantie van deze schatten ligt in de opstanding van Christus, echt gebeurd en bevestigd door vele getuigen.

Christus schenkt eeuwig leven, want Hij heeft de dood overwonnen. Opgewekt met Christus mógen we leven. Als een geschenk.

God heeft Christus opgewekt uit de doden. Daar kunt u, die gelooft, zeker van zijn, want de Geest van Christus woont in u. Dat houdt Paulus nadrukkelijk aan de gemeente van Rome voor in wat we hebben gelezen.

"U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe." (Rom. 8:9)

En waar de Geest van Christus is, daar is leven. Maar alleen in de gemeenschap met de opgewekte Heer Jezus Christus. We mogen leven.

2. We kunnen leven.

Opgewekt met Christus.

Dat betekent vervolgens: We kunnen leven.

In de tweede zin van zondag 17 zet de catechismus de waarde van de opstanding van Christus het meest nadrukkelijk in ons heden neer. *"Ten tweede worden ook wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven."*

Nu al. Vandaag dus, nog aan deze kant van het graf. Met Christus opgewekt tot een nieuw leven.

Je kunt met zo'n uitdrukking een beetje spelen. Je kunt er verschillende accenten in leggen of nuances in horen. Opgewekt tot een nieuw leven. Misschien denkt iemand wel aan 'Opwekking', de bundel liederen die opwekt om de Heer te prijzen.

Of we worden opgewekt, dat is aangespoord tot een nieuw leven. Zo van: Komt u maar. Zoals je voetballers na een doelpunt of een gewonnen wedstrijd soms de supporters ziet opwekken om te juichen.

Je kunt ook denken aan opgewekte mensen. Opgewekt in de zin van vrolijk en goed gemutst. Blij christen zijn met een vrij en vrolijk hart.

Deze nuances zijn beslist aanwezig. Opgewekt worden tot een nieuw leven is veelkleurig. Het past dus heel goed bij de Geest van Christus en zijn kracht.

De Geest van Christus maakt de opstanding effectief in het dagelijkse geloofsleven van Gods kinderen, de leerlingen van Jezus Christus. De Geest is het die levend maakt. De Heilige Geest is de 'doden-opwekker'.

Van dode stof maakte Hij bij de schepping al de mens tot een levend wezen. God blies de levensadem in de neus van de mens. En zo werd de mens een levend wezen.

De Geest werkt met die zelfde goddelijke kracht ook in mensen die dood zijn – geestelijk dood – en maakt ze weer levend. Echt levend met Christus, echt levend voor God.

Het is dezelfde goddelijke kracht die ook Jezus Christus opwekte uit de doden. De opstanding van Christus is het werk van God Drie-enig, Vader, Zoon en Heilige Geest. Paulus noemt alle drie personen in God bij de opwekking van Christus in Romeinen 8:10 en 11:

"Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest, die in u leeft."

De Geest maakt u, die door de zonde weliswaar sterfelijk bent, levend. Hij schenkt u het leven in gemeenschap met de opgestane Heer. Vandaar dat ik het thema van de preek zo formuleerde: Opgewekt met Christus.

In Efeziërs 2 zegt Paulus het zo:

"Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus." (Ef. 2:4-6)

God heeft ons samen met Christus uit de dood opgewekt. Door de Geest maakt Hij ons opgewekte mensen. Mensen met een nieuw leven.

Nog een woord van Paulus, nu uit Romeinen 6:4,5:

"We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding."

Christus in u. Dat is opstandingswerkelijkheid. Nu al nieuw leven door de Geest van Christus.

Wat is dan dat nieuwe leven, waartoe wij door de kracht van Christus (= door de Geest van Christus) nu al opgewekt worden?

Het is meer dan een update van het oude leven of een facelift van je oude mens. Het is een complete 'make-over'. In Christus en met Christus wordt je leven principieel anders. Niet in een klap totaal anders. Maar er gaat een andere kracht in je werken. Een andere Geest, beginnend bij de wortel van je bestaan. Bij je innerlijk, je denken, je voelen, je hart, je ziel.

Maar dan wordt het ook zichtbaar. Je gaat meer en meer op Christus lijken. Christus brengt door zijn kracht de vrucht van de Geest in je naar boven en naar buiten.

Innerlijke verandering met uitstraling naar buiten, naar je leven, je omgang met God en met je naasten.

Bekend hoofdstuk over de nieuwe levenswandel is Efeziërs 4: U heel anders, u hebt Christus leren kennen. Dat mag merkbaar zijn in je spreken, in je zakendoen, in je omgang met je naasten. Lees het nog maar eens na en maak het concreet in je leven van elke dag.

Wie als Christus gaat leven en op Hem gaat lijken, die heeft in eigen leven een opwekking uit de doden meegemaakt, door de kracht van de Heilige Geest. Nu al opgewekt tot een nieuw leven. U mag het ook wedergeboorte noemen. Opgewekt met Christus kunnen we leven, nieuw leven door de kracht van zijn Heilige Geest. Vandaag al.

3. We zullen leven.

Opgewekt met Christus.

Dat betekent tenslotte: we zullen leven.

Nu komt onze toekomst wat meer in beeld. Of wel, de opstanding van Christus opent voor ons een geweldig uitzicht: onze opstanding in heerlijkheid. De dood blijkt ook op termijn niet het laatste woord te hebben. Maar dat wisten we al uit het evangelie. Jezus is de levende Heer, de opgestane.

Maar die toekomst van onze opstanding in heerlijkheid wortelt wel in een erkend feit uit een ver verleden: Jezus' opstanding. En het heeft zijn kracht in het heden. Want de opstanding van Christus is voor vandaag een onderpand van onze opstanding. Die waarborg hebben we vandaag al en we ontleen daaraan onze zekerheid en onze troost voor de toekomst.

Bij het ten derde van antwoord 45 – *"Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid."* – verwijst ons leerboek naar Romeinen 8:11 en naar 1 Korintiërs 15:20-22.

In hét hoofdstuk in de Bijbel over de betekenis van de opstanding schrijft Paulus onder andere:

"Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens.

Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren." (1 Kor. 15:20-23)

Christus is uit de dood opgewekt als eerste van de gestorvenen. Als eerste, dat is niet getalsmatig. Maar in rangorde en in waarde. Christus is de eersteling. En Hij waarborgt met zijn opstanding uit de doden, dat wij Hem zullen volgen. Allen die in Hem geloven en die aan Hem verbonden zijn. Zoals de eerste schoof de garantie inhoudt van een complete oogst.

Christus' opstanding waarborgt onze opstanding in heerlijkheid. Ook hier is de kracht van de Heilige Geest uiterst belangrijk. Want in Jezus' opgewekte lichaam en leven was de kracht van zijn Geest ten volle werkzaam. Hij heeft met zijn opstanding een geestelijk lichaam gekregen. Verheerlijkt, vol van de Geest en in het geheel niet meer onderworpen aan de zwakheden en de beperkingen van het sterfelijke lichaam.

Zo zal het, zegt de Bijbel, ook met ons gaan en met ons lichaam. We hebben in de kracht van de Geest al een nieuw leven, noem het een geestelijk leven. We krijgen door de kracht van Christus Geest bij onze opstanding ook een geestelijk lichaam.

Zo noemt Paulus het verderop in 1 Korintiërs 15. En hij maakt de vergelijking tussen een graankorrel die je in de aarde zaait en daar sterft en een volle aar die er uit groeit. Opstanding in heerlijkheid uitgebeeld.

Kijk dus maar gewoon in uw tuin of op uw land, naar wat je zaait en wat je op termijn oogst. En wees verzekerd van je opstanding. Krachtens de belofte van Christus en de werkelijkheid van zijn opstanding.

De opstanding van Christus met daaraan gekoppeld de waarborg van onze opstanding in heerlijkheid geeft je een geweldig uitzicht.

Ook te midden van een wereld waar lijden en dood nog zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Een wereld die zucht en die kreunt in de verwachting van het openbaar worden van Gods kinderen. In de verwachting van de opstanding van Gods kinderen in heerlijkheid. Lees het tweede gedeelte van Romeinen 8 nog maar weer eens.

De opstanding van Christus geeft je leven een ongedachte dimensie. En een toekomst, waar je je geen voorstelling van kunt maken. Of slechts een klein beetje als je naar Christus kijkt.

Opgewekt met Christus betekent echt: we zullen leven. Met Hem in heerlijkheid en in eeuwigheid.

Kom dus het leven in. En wees opgewekte christenen.

Amen