

Schriftlezing: Marcus 10:13-16; Johannes 16:1-15; Matteüs 28:16-20

Tekst: Zondag 18

Ps. 110:1,2,3

Gez. 101:1-5

Lb. 234:1,2

Gez. 179<sup>b</sup>

Ps. 8:1,2,6

Gehouden te: Baflo, 06-11-11 (14.30 u.)

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve kinderen van God,

### 1. Op schoot bij Jezus

Zou jij de Heer Jezus wel eens een hand willen geven? Of misschien een kus? Dat je Hem zou kunnen aanraken. Of dat je even bij Hem op schoot zou mogen zitten. Een heleboel andere kinderen er om heen, misschien, en vaders en moeders. Dat Hij dan zijn arm om je heen legt en je even vriendelijk in de ogen kijkt en een aaiebol geeft. En dat de Heer Jezus daarbij vertelt over God en over zijn eigen werk. En natuurlijk dat Hij aan je vraagt, hoe het met je gaat thuis, op school, met je vriendjes en vriendinnetjes. Hoe je het vindt in de kerk enzovoorts.

Hoe zou je dat vinden? Zou je het durven, de Heer Jezus een hand of een kus te geven?

Misschien ben je wel een beetje jaloers op de Joodse kinderen uit Marcus 10. Die werden naar de Heer Jezus toegebracht, omdat de vaders en moeders wilden dat Hij ze zou aanraken. Zij mochten in Jezus' armen komen. Jezus heeft ze inderdaad aangeraakt. Hij heeft zijn armen om hen heen geslagen, hen tegen zich aan getrokken. En Hij heeft hen gezegend. De handen op hun hoofd gelegd en gezegd: "God is met jullie. Want jullie zijn kinderen van God. Ik houd van jullie. En God houdt van jullie."

Ik wou dat ik er bij geweest was. Als kind dan. Als volwassen leerling van de Heer Jezus liever niet. Want dan had de Heer mij ook boos aangekeken en bestraft. Net als Petrus en de andere discipelen. Omdat ik dan ook had willen verhinderen dat die kleine kinderen bij de Heer Jezus kwamen.

"Daar heeft de Meester het veel te druk voor. En Hij praat over dingen die echt voor volwassen mensen zijn. Hij heeft het over het huwelijk en over echtbreuk. Dat is niet voor kinderen bestemd. En in de kerk gaat het ook om volwassen zaken en een volwassen leer." Dat dacht ik als volwassene ook.

Ik zou als volwassene dan op mijn nummer gezet worden door de Heer Jezus en te horen krijgen:

*"Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan."* (Marcus 10:14,15)

Trouwens, dat zegt de Heer Jezus in ieder geval tegen ons, broeders en zusters.

"Gods koninkrijk is voor de kinderen en voor volwassen gelovigen die als de kinderen willen zijn in hun geloof in Mij," zegt Jezus. "Je gaat Gods rijk niet binnen, als je er niet voor openstaat als een kind." Dat kunnen we in onze zak steken. Of liever: in ons hart opnemen en er naar doen.

De Heer Jezus doet hier dus streng tegen zijn leerlingen, als die kinderen willen tegenhouden. Maar Hij doet vriendelijk en lief tegen de kleine kinderen, die bij Hem gebracht worden. Zo blijft Hij doen. Want Hij is niet veranderd. Hij is dezelfde als toen.

## 2. Jammer of gelukkig?

Lieve kinderen, ik stel nog een keer die vraag van het begin aan jullie. "Zou jij de Heer Jezus wel een hand willen geven of een kus? Even bij Hem op schoot kruipen?" Vast wel.

Maar jammer joh, dat kan nu niet meer. Want de Heer Jezus is in de hemel. Hij is naar de hemel gegaan. Dat is maar goed ook. Ja, dat is beter voor ons. Daarom kan ik beter niet zeggen: "Jammer, dat je de Heer Jezus vandaag geen hand meer kunt geven." Want dat is helemaal niet jammer. Daar hoeft je en mag je niet teleurgesteld over zijn.

Want denk eens even goed na. Stel, dat de Heer Jezus nog op aarde zou zijn. Dan was Hij absoluut de oudste mens van de wereld. Maar dat zou je aan Hem niet kunnen zien. Hij was ± 33 jaar toen Hij stierf. En toen Hij opstond en naar de hemel ging, was Hij toen nog 33? En nu dan na zijn opstanding en met zijn verheerlijkte lichaam? Nu in 2011?

Maar goed, stel dat Jezus nu nog op aarde zou zijn en – ik noem maar wat – ergens in Israël zou wonen. Dan zou je helemaal daarheen moeten gaan om met Hem te praten en naar Hem te luisteren. Je zou het vliegtuig naar Tel Aviv moeten nemen om door Hem gezegend te worden. Ze zouden het vliegveld dan flink moeten uitbreiden om al die volwassenen en kinderen te kunnen aanvoeren naar Jezus. En wat zou je dan lang op je beurt moeten wachten om Hem even een hand te kunnen geven en een paar woorden van Hem te horen.

Er zou vast ook ruzie komen. Want er zijn altijd kinderen (en grote mensen) die willen voordringen. "Ik was hier eerst." "Nietwaar, ik stond hier al veel langer. En nu ben ik aan de beurt." Ik zie het al voor me.

Ook dan zouden de grote mensen de kinderen verdringen. Want het evangelie van Gods Koninkrijk is een heel serieuze zaak. Echt iets voor grote mensen. Volwassenen vinden zichzelf vaak veel belangrijker dan kinderen. Ook in de kerk. "En de dingen waar de Heer Jezus over spreekt, daar snappen de kleintjes toch niks van."

En als Jezus – nog steeds gesteld dat Hij hier op aarde was – naar ons zou willen toekomen. Dan zou Hij misschien ook het vliegtuig moeten nemen en met de auto opgehaald van Schiphol om bij ons hier in de kerk te komen. Of bij jou thuis. Hoewel, na de opstanding kan de Heer Jezus zich ongehinderd verplaatsen overal heen waar Hij wil. Gesloten deuren bij voorbeeld houden Hem niet tegen. Dat constateren de leerlingen tot hun verrassing al op de avond van die eerste dag. Als Jezus hier lijfelijk zou komen, dan zou dat heel mooi zijn. Maar ik denk dat we allemaal zouden huiveren voor zijn heerlijkheid. De grote mensen misschien nog wel

meer dan de kinderen. We zouden samen steil achterover slaan. Of op onze knieën vallen.

Dat gebeurde er met Johannes op Patmos, toen de Heer Jezus bij hem kwam en hem aansprak. Johannes vertelt het zelf.

*"Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: 'Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.'" (Openbaring 1:17,18)*

Moet je nagaan: Johannes was tijdens Jezus' leven op aarde zijn meest intieme vriend geweest. De leerling van wie de Meester in het bijzonder hield, die tijdens het pesachmaal naast Jezus aan tafel aanlag.

Hij valt als dood neer vanwege de heiligheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus en zijn verschijning.

Jezus en jij, dat is nooit een kwestie van vriendjes zijn.

Gelukkig hoeft de Heer Jezus niet met een vliegtuig, met de trein of de auto bij ons te komen. Want Hij is al bij ons. Hij is altijd bij ons. Dat heeft Hij zelf gezegd tegen zijn leerlingen een poosje voordat Hij naar de hemel ging.

*"En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (Matteüs 28:20)*

### 3. Weg of aanwezig

"Maar hoe kan dat nu," vraag je. "Jezus zegt, dat Hij altijd bij ons is. En toch is Hij weggegaan. Naar de hemel, naar zijn Vader in de hemel. De 11 discipelen hebben Hem zelf zien vertrekken. Ze zagen met eigen ogen dat Hij naar de hemel ging en achter de wolk verdween. Hoe zit dat dan?"

Dat is een begrijpelijke vraag. Maar ook een moeilijke vraag. We komen hem in zondag 18 van de catechismus ook tegen.

Vraag 47: *"Is Christus dan niet bij ons tot aan de voleinding van de wereld, zoals Hij ons beloofd heeft?"*

Dan geven we vanuit de Bijbel dit antwoord:

*"Christus is echt mens en echt God. Naar zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en Geest verlaat Hij ons nooit meer."*

In dit antwoord staan heel moeilijke woorden en uitdrukkingen. Maar misschien dat juist de kinderen het goed kunnen begrijpen en geloven.

De Heer Jezus is echt mens, ook nu. En als mens kan Hij maar op één plaats tegelijk zijn. Hij is ook God en als God is Hij overal. Hier in de kerk. En bij jou thuis. Bij jou op school en als jij met je vriendjes en vriendinnetjes speelt. Of als jij op voetbal zit of op gymnastiek. Of als je slaapt. Of als je ziek bent of verdrietig.

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: "Ik ben met jullie alle dagen totdat de wereld klaar is. Totdat Ik uit de hemel weer terugkom op aarde. Op de nieuwe aarde dan wel te verstaan."

Als mens kan Christus maar op één plaats tegelijk zijn. Waar is Hij dan op zijn plaats? Wat is de beste plek voor Hem? In de hemel, bij zijn Vader. In de hemel op de troon van God, aan Gods rechterhand.

De Heer Jezus maakt dat aan zijn leerlingen duidelijk, als Hij op weg is naar het kruis. In Johannes 16 bij voorbeeld. *"Als mijn taak op aarde klaar is, dan moet Ik weer vertrekken naar mijn Vader in de hemel."* Jezus zegt daarbij niet: "Dat is goed voor Mij." Maar: "Dat is beter voor jullie."

We hebben dat gelezen van de Heer Jezus. Hij zegt tegen zijn leerlingen terwijl ze op weg zijn naar Getsemané:

*"Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: "Waar gaat u naartoe?" Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb. Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden."* (Johannes 16:5-7)

Het is echt waar, zegt Jezus. Het is beter voor jullie dat Ik heenga naar mijn Vader, naar de hemel. Waarom is dat dan beter voor ons? Wij vinden het een beetje vreemd misschien. Weggaan zou beter zijn?

"Ja, toch wel," zegt de Heer Jezus. Want in de hemel, bij mijn Vader kan Ik veel meer voor jullie doen en betekenen. Ik kan dan namelijk de Helper uit de hemel sturen. (Helper met een hoofdletter, de Pleitbezorger) Dan alleen. Dus niet, wanneer Ik hier bij jullie op de aarde blijf.

Vanuit de hemel kan Ik door de Heilige Geest veel meer mensen en kinderen vertellen van Gods Koninkrijk. Kan Ik veel meer mensen en kinderen tegelijk helpen. En veel meer kinderen en grote mensen kunnen dan tegelijk tegen Mij praten. En Ik kan ze zegenen."

Jezus zegt: "Als Ik niet heenga, dan kan de pleitbezorger niet bij jullie komen. De Helper, die jullie bemoedigt en die als het ware mijn armen om jullie heen slaat." Het is beter voor ons, dat Christus nu in de hemel is. Want wat doet de Heer Jezus daar zoal? Hij is er heen gegaan om voor ons een woonplek klaar te maken bij God, in Gods huis. Dat heeft Hij aan de avondmaalstafel tegen zijn leerlingen gezegd.

*"Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben."* (Johannes 14:1-3)

#### 4. Zegenende handen

De Heer Jezus is in de hemel, ons ten goede, zegt de catechismus. Hij is daar. En dat is goed voor ons. Beter zelfs, dan wanneer Hij hier gebleven zou zijn. Hij doet nog veel meer dan een woonplek voor ons klaar maken.

De Heer Jezus neemt het voor ons op bij de Vader. Hij neemt ons mee naar de Vader. En Hij zegt: "Vader, dit kind van U gelooft in Mij. Het doet nog wel heel veel verkeerde dingen. Het maakt ruzie, wil vaak niet luisteren, is soms heel eigenwijs. En nog veel meer zonden zijn er bij hem of haar aan te wijzen. Maar het gelooft in Mij.

Het hoort bij Mij. En kijk, Vader, Ik heb voor hem en haar mijn bloed gegeven. Ik heb zijn schuld al volledig betaald. Vergeef zijn schuld. Spreek hem vrij in mijn naam. Het is toch een kind van U."

Zo neemt de Heer het voor ons op. Hij pleit voor ons voor het aangezicht van zijn Vader, noemt de catechismus dat. En zijn Vader luistert daarnaar en doet wat zijn Zoon zegt. Fijn hè?

Dat de Heer Jezus als echt mens naar de hemel is gegaan houdt verder een belofte in voor jou en mij. De belofte, dat Hij ons tot Zich nemen zal. Wij mogen ook bij God in de hemel wonen en op de nieuwe aarde. Als echte mensen, met een vernieuwd lichaam. Heel anders dan je lichaam nu. Maar je bent het wel helemaal zelf. Je wordt niet iemand anders. Jij mag bij God wonen, omdat God bij jou wonen wil.

We kunnen moeilijk begrijpen, hoe dat zal zijn. Maar het is de waarheid. Zo zal het echt zijn. Jezus zegt het zelf. Hij laat het zien. Kijk maar, Hij is naar de hemel gegaan. De leerlingen hebben het zelf gezien. Ze zagen Hem omhoog gaan. Ze zagen de wolk. Ze zagen vooral zijn handen, die zegenend omhoog geheven waren toen Hij heenging?

Dat is een beeld dat de leerlingen nooit zijn vergeten en nooit mogen vergeten. De Heilige Geest helpt ook ons erbij om dat beeld niet te vergeten. De dominee doet immers altijd de handen omhoog bij de zegen aan het einde van de dienst. Dat moet je zien. Dat moet je meemaken. Elke week weer.

Je wilt toch een hand van de Heer Jezus hebben?

## 5. De Helper

De Heer Jezus gaat naar de hemel. Hij is vertrokken. Maar bijna dadelijk heeft Hij de Heilige Geest als Trooster en Helper naar de aarde gestuurd. Die Heilige Geest leert je jezelf of Christus te richten en te zoeken wat boven is, *"waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is."*

Dus geen ruzie zoeken bijvoorbeeld. Maar vrede en liefde en goedheid. En elkaar vergeven als de een de ander iets heeft aangedaan. De Heilige Geest helpt je om lief kind van God te zijn.

En je kunt nog wel veel meer dingen noemen. De Bijbel is er vol van. Dat en nog veel meer doet Christus in de hemel voor ons.

Begin je al een beetje te zien hoe goed dat voor ons is? Ga je al een beetje begrijpen, dat het beter voor ons is, dat Christus nu in de hemel is?

O ja, je mag best denken: "Ik wou dat ik de Heer Jezus een hand kon geven of een kus." Maar je ziet Hem niet. Je kunt Hem niet met je gewone hand aanraken. Want de Heer Jezus is in de hemel. Maar Hij is tegelijk ook heel dicht bij. Hier in de kerk door de Heilige Geest. En bij jou thuis en bij jou op school. En als jij gaat slapen. Hij is bij ons voor altijd. Want dat heeft Hij zelf gezegd.

Christus is nu in de hemel. Dat is goed voor jou en mij. Voor alle leerlingen en kinderen van God. De kleine en de grote. Nu is Jezus in de hemel. Maar niet voor altijd. Want Hij komt terug. Ook dat beloofde Hij. Dan kun je Hem misschien echt een hand geven of een kus. Je kunt Hem dan in elk geval met eigen ogen zien. Vandaag krijg jij in elk geval een hand, een aaiebol, en knuffel of een kus van de Heer Jezus. Mama of papa geven je die wel namens Hem. Zij brengen je immers bij de Heer Jezus.

Begrijpt u:

**Het is beter voor ons, dat Christus nu in de hemel is.**

Amen.